
Het berenlied

Tekst en muziek: Cees West

Uit Ar-tis is een beer ont-snapt, een beer ont-snapt? Ja een beer ont-snapt!

Hij heeft bij Al-bert Heyn ge-gapt tjon-ge wat een boef! Een' ho-ning-pot en

een kren-ten-cake en zuur-tjes voor een he-le week, een groot pak sprits voor bij

de thee dat nam ie al-le-maal mee . . . nu ligt hij lang-uit op zijn rug op zijn

rug? Ja op zijn rug hij wil nooit meer naar Ar-tis t' rug tjon-ge wat een boef!!

Uit Artis is een beer ontsnapt
* een beer ontsnapt?
ja, een beer ontsnapt!
hij heeft bij Albert Heyn gegapt
tjonge, wat een boef

een honingpot en een krentencake
en zuurtjes voor een hele week
een groot pak sprits voor bij de tee
dat nam-ie allemaal mee

Nu ligt hij languit op zijn rug
* op zijn rug?
ja, op zijn rug!
hij wil nooit meer naar Artis t'rug
tjonge wat een boef