

Woest

Éven uitleven!

Denk je eens in: je bent een drummer achter een enorm drumstel! Je snarentrom staat dichtbij voor je en je hi-hat dichtbij links van je. Midden hoog voor je vind je allerlei tom toms, en alle bekkens hangen en staan hoog links en rechts van je. Bij coupletten zachtjes, ingehouden, op snaartrom en hi-hat. Maar bij het refrein gaan alle remmen los!

Ik heb van die momenten
Van kreukels in m'n lijf
Die nare rotmomenten
Da'k m'n boosheid overdrijf
Maar 't is gewoonweg niet te stoppen

Ik kan dan iedereen wel schoppen
Blijf maar weg, hou je koest
Ik ben ontzettend woest!!!

Refrein

Ik schop, ik scheld, ik sla en ik trap
Ik bijt, ik knijp, ik pest en ik krab
Ik smijt een steen door 't raam
En brul een barst in een bril
Ik geef een knijp in een arm
En ik prik in 'n bil
Ik voel me rot, verdorie!
Ik voel me rot, rot, rot verdorie!!!

Toe laat me nou maar grommen
Ach laat me maar met rust
Het kan me niks verdommen
Ik doe het onbewust
Het komt onverwacht naar boven
Alles aan de kant geschoven
Blijf maar weg, hou je koest
Ik ben ontzettend woest!!!



Tekst: André Rooymans
Muziek: Leo Aussems

swingend zingen Dm *Refrein* Bes A

Ik heb van die mo-men-ten van kreu-kels in m'n lijf Die
na-re rot-mo-men-ten da'k m'n boos-heid o-ver-drijf maar 't
is ge-woon-weg niet te stop-pen ik kan dan ie-der-een wel
schop-pen blijf maar weg hou je koest ik ben ont-zet-tend woest—
Ik schop ik scheld ik sla en ik trap ik bijt ik knijp ik
pest en ik krap ik smijt een steen door 't raam en brul een barst in een bril ik geef een
knijp in een arm en ik prik in 'n bil ik voel me
rot ver-do-rie ik voel me rot! rot! rot! ver-do-rie.

