

In de maneschijn, in de maneschijn,
klom ik op een trapje door het raamkozijn.
Maar je raadt het niet, nee je raadt het niet.
Zo doet een vogel en zo doet een vis
en zo doet een duizendpoot, die schoenenpoetser is.

en dat is één en dat is twee
en dat is dikke, dikke, dikke tante Kee.
En dat is recht en dat is krom,
en zo draaien wij het wieleke nog eens om.
Rom-bom!

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O
And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O
With a moo-moo here, and a moo-moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere a moo-moo
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O
And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O
With a (snort-snort) here, and a (snort-snort) there
Here a (snort), there a (snort)
Everywhere a (snort-snort)
With a moo-moo here, and a moo-moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere a moo-moo
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O
And on his farm he had a duck, E-I-E-I-O
With a quack-quack here, and a quack-quack there
Here a quack, there a quack
Everywhere a quack-quack
With a (snort-snort) here, and a (snort-snort) there
Everywhere a (snort-snort)
With a moo-moo here, and a moo-moo there
Here a moo, there a moo
Everywhwere a moo-moo
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

Twee emmertjes water halen
Twee emmertjes pompen
De meisjes op de klompen
De jongens op hun houten been
Rij maar door mijn poortje heen

Van je ras ras ras
Rijdt de koning door de plas
Van je voort voort voort
Rijdt de koning door de poort
Van je erk erk erk
Rijdt de koning naar de kerk
Van je één....twee....drie