

11 Ons lichaam

EN MIJN EEN OOG ZIET

Tekst: S. Van Vaerenbergh



1. En mijn één oog ziet en mijn ander is gesloten. En mijn één oog ziet en mijn ander oog ziet niet.

2. En mijn één oor hoort en mijn ander is gesloten.
En mijn één oor hoort en mijn ander hoort geen woord.
3. En mijn één hand stapt en mijn ander die blijft hangen.
En mijn één hand stapt en mijn ander hand die krabt.
4. En mijn één knie zit en mijn ander die blijft rechtstaan.
En mijn één knie zit en mijn ander knie doet dit. (beweging maken)
5. En mijn één been staat en mijn ander moet marcheren.
En mijn één been staat en mijn ander is soldaat.



